

der. Er ontstaat een binding tussen moeder en kind. Wetenschappelijk is zelfs bewezen dat bij borstvoeding een stofje vrijkomt dat de binding tussen moeder en kind bevordert. Liefde, erbij horen en waardevol zijn worden zo een vaste basis in het leven van het kind.

Dit beeld vertelt iets over Gods liefde. God heeft ons lief als een moeder en wat een baby bij zijn moeder beleeft, mogen wij ook bij God beleven.

Lees ook:



Jes 66:11-13



Luk 13:34

STORGÉ LIEFDE

Het was Gods bedoeling een vader en moeder aan een kind te geven. Het echtpaar vormt zo een bron van liefde. Als vader en moeder elkaar echt liefhebben, dan krijgt het kind zo een indruk van de liefde van God. Dit wordt ook wel storgé-liefde of familie-liefde genoemd. Als er goede communicatie plaatsvindt tussen de ouders, dan zal het kind daardoor ook het verlangen krijgen om goed te communiceren.

Hierin speelt de moeder vooral in de eerste levensjaren van een kind een belangrijke rol. Een baby zal haar tedere, liefdevolle aanraking ervaren. Hij zal in haar ogen acceptatie en liefde zien. Hij zal van haar woorden horen die hem bevestigen, aanmoedigen en vertroosten. Zij communiceert rust, het is goed, je mag er ZIJN.

OORLOG TEGEN DE INTIMITEIT EN MOEDERLIEFDE

De vijand van God zal proberen te voorkomen dat we Gods moederliefde ervaren. Hij doet dit door onze families te misvormen, onze moeders te verwonden of van ons te verwijderen door scheiding of ziekte, zodat zij niet in staat zijn die noodzakelijke moederliefde te geven. Hierdoor verliest het kind juist dat gevoel van geborgen zijn en mist het de intimiteit met de moeder.

Misschien heb jij wel een moeder gehad die de liefde en aandacht niet kon geven die je nodig had. Misschien was je moeder er zelfs niet, door overlijden of scheiding. Hoe kun je hiermee omgaan?

GODS BELOFTE VOOR HERSTEL



Jes 49:15,16 Ps 27:10

In deze teksten zien we dat zelfs als je moeder er niet geweest is of je verdriet heeft aangedaan, God de plaats wil innemen van je natuurlijke moeder.



Ps 16:11



Ps 68:6,7



Ps 71:6



Ps 147:3

God heeft een herstelplan voor je. God zal, ook nu je ouder bent, als een moeder voor je zorgen. God komt naar je toe met genezing en verzorging van wonden die in je kindertijd zijn ontstaan.

OPDRACHT:



Bespreek met je mentor welke ervaringen met je moeder heel kostbaar zijn en dank God daarvoor. Zegen je moeder. Probeer iets praktisch voor haar te bedenken dat je kunt doen (als ze nog leeft). Welke goede eigenschappen waardeer je in haar?



Vraag de Heilige Geest of hij pijnlijke gebeurtenissen in verband met je moeder wil laten zien, die genezing nodig hebben.



Bespreek de pijnlijke herinneringen. **Bid** samen voor genezing, als je dat nodig hebt.

Vraag vandaag of God zijn moederhart aan je wilt openbaren



Zoek naar de troost die God als een moeder aan je wil geven. Je zult het vinden! Het kan heel prettig zijn om tijd voor jezelf te nemen. Zoek een rustige plek op en zet rustige aanbiddingsmuziek aan. Probeer stil te zijn en tot rust te komen. Je hoeft niet zoveel tegen God te zeggen, geef je maar gewoon aan hem over. Misschien wil God je wel gedachten geven die vandaag voor jou zijn. Schrijf die gedachten voor jezelf op. Probeer dit in de toekomst vaker te doen.



Gen 1:26,27

26 God zei: 'Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.'²⁷ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

1 Joh 4:7-9, 16-19

7 Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. ⁸ Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. ⁹ En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.¹⁶ Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. ¹⁷ Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden, en daardoor kunnen we op de dag van het oordeel vol vertrouwen zijn, want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus. ¹⁸ De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. ¹⁹ Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

Ps 22:10,11

U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd, bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent u mijn God.

Jes 66:11-13

¹¹ Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je zogen en verkwikken. ¹² Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar toe stromen,

de rijkdom van alle volken als een overlopende beek, en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. ¹³ Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten; in Jeruzalem zul je troost vinden.

Luk 13:34

34 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild.

Jes 49:15,16 Ps 27:10

¹⁵ Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. ¹⁶ Ik heb je in mijn handpalm gegrift, je muren staan mij steeds voor ogen. ^{27:10} ¹⁰ Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan.

Ps 16:11

¹¹ U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Ps 68:6,7

Vader van wezen, beschermer van weduwen, God in zijn heilig verblijf. ⁶ (^{68:7}) God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed.

Ps 71:6

Al vanaf mijn geboorte steun ik op u, al in de moederschoot was u het die mij droeg, u wil ik altijd loven.

Ps 147:3

Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.