

VERBOND

Er is nog één zeer belangrijk moment te noemen. God stelt zich in de Bijbel vaak voor als de God van Abraham, Isaak en Jakob. Maar wat heeft Jezus daar nu mee te maken?

God wilde de mensen vrij maken van de overheersing van satan, hebben we gelezen. Satan had heerschappij over de aarde gekregen, doordat de mens naar hem had geluisterd in plaats van naar God. God wilde die heerschappij van satan verbreken. Dit kon alleen als iemand rechtvaardig leefde. Voor Jezus betekent rechtvaardigheid dat God de Vader heerschappij in zijn hart heeft en dat hij doet wat hij de Vader hoort spreken. Hierdoor zou satan zijn domein verliezen, omdat hij géén macht over deze persoon zou hebben.

In Abram vond God een mens die rechtvaardig was door zijn geloof. Abram deed wat hij God hoorde zeggen. Daarom besloot God door het nageslacht van Abram de wereld vrij te maken van de heerschappij van satan. God wilde om deze reden een verbond met Abram sluiten. Dit werd een bloedverbond. Een verbond dat eeuwig zou duren.



Gen 15:1-6

In dit verhaal zien we dat God Abram een groot nageslacht belooft, en daarnaast bescherming, zegen en vrede. Omdat Abram op de Heer vertrouwde! Nu gaat God een verbond sluiten.

Wie verschenen er tussen de dierenhelften?



Gen 15:9,10,17,18

Jezus noemt zichzelf het licht van de wereld. Ook in het OT zien we vele malen dat God verschijnt als een vuur, een licht, een fakkel. Dit verhaal is heel belangrijk, omdat God hier aan Abram belooft dat hij de erfenis die God voor de mensen bedoeld had, zal krijgen en zijn vijanden verslagen zullen worden. Jezus is bij deze verbondssluiting aanwezig.

Later als Abram een nieuwe naam krijgt, namelijk Abraham, krijgt hij een kind, Isaak. Toen deze jongen 13 jaar werd, moest Abraham dit kind offeren. Ook hier luisterde Abraham naar God en ging op pad om Isaak te offeren op de berg Moria. Toen hij het mes in de jongen wilde steken, kwam de engel van de Heer.



Gen 22:11,12

De engel zag dat Abraham luisterde en God zijn

zoon niet onthouden had. Door deze daad van geloof zou God, vanwege het verbond, ook zijn enige zoon geven. De zoon van God zou de mensen vrijmaken en vergeving brengen, te beginnen bij het geslacht van Abraham. Hoe? Dat leren we in het volgende hoofdstuk.

OPDRACHT:



Lees het verhaal van Abram in Genesis 12-22. Schrijf op wat je leert van hoe Abram met God wandelde. Schrijf op hoe Abram God ontmoette en wat er na die ontmoeting gebeurde.



Vertel je mentor hoe jij Jezus op dit moment ziet. Wat geloof je over hem? Welke vragen heb je op dit moment over de persoon van Jezus? Vraag je mentor hoe hij/zij Jezus heeft leren kennen en wat Jezus voor hem/haar betekent.

A large area of horizontal lines for writing, consisting of 20 columns and 30 rows of dashed lines.



Joh 8:52-58

52 Toen zeiden de Joden: ‘Nu weten we zeker dat u bezeten bent! Abraham is gestorven, en de profeten ook, en u zegt: “Wie mijn woord bewaart zal de dood nooit proeven”!’ **53** Bent u soms meer dan onze vader Abraham, die gestorven is? Ook de profeten zijn gestorven. Wie denkt u wel dat u bent?’

54 Jezus antwoordde: ‘Wanneer ik mezelf zou eren, zou mijn eer niets betekenen, maar het is de Vader die mij eert, de Vader van wie u zegt dat hij onze God is, **55** hoewel u hem niet kent. Ik ken hem. Als ik zou zeggen dat ik hem niet ken, zou ik een leugenaar zijn, net als u. Maar ik ken hem wel, en ik bewaar zijn woord. **56** Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die mee-maakte was hij blij.’ **57** De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ **58** ‘Waarachtig, ik verzeker u, ‘antwoordde Jezus, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’

Joh 1:1-4,10,14

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. **2** Het was in het begin bij God. **3** Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. **4** In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. **10** Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. **14** Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.

Hebr 1:1-3

1 Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten, **2** maar nu de tijd ten einde loopt heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon, die hij heeft aangewezen

als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. **3** In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit,

Gen 16:7-13

7 Een engel van de HEER trof haar in de woestijn aan bij een waterbron, de bron die aan de weg naar Sur ligt. **8** ‘Hagar, slavin van Sarai, waar kom je vandaan en waar ga je heen?’ vroeg hij. ‘Ik ben gevluht voor Sarai, mijn meesteres,’ antwoordde ze.

9 ‘Ga naar je meesteres terug,’ zei de engel van de HEER, ‘en wees haar weer gehoorzaam.’ **10** En hij vervolgde: ‘Ik zal je heel veel nakomelingen geven, zo veel dat ze niet te tellen zullen zijn. **11** Je bent nu zwanger en je zult een zoon ter wereld brengen. Die moet je Ismaël noemen, want de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had. **12** Een wilde ezel van een mens zal hij zijn: hij schopt iedereen, iedereen schopt hem. Met al zijn verwanten zal hij in onmin leven.’ **13** Toen riep zij de HEER, die tot haar had gesproken, zo aan: ‘U bent een God van het zien. Want, ‘zei ze, ‘heb ik hier niet hem gezien die naar mij heeft omgezien?’

Jes 63:9

In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.

Ex 3:2-5

2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd ver-

teerd. **3** Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken.

4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ik luister,' antwoordde Mozes. **5** 'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.'

Ex 3:6

6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.' Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.

Ex 14:19,20

19 De engel van God, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkkolom die eerst voor hen uit ging stelde zich achter hen op, **20** zodat hij tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwam te staan. Aan de ene kant bracht de wolk duisternis, aan de andere kant verlichtte de vuurzuil de nacht. Die hele nacht konden de legers niet bij elkaar komen.

Joz 5:13,14

13 Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: 'Hoor je bij ons of bij de vijand?' **14** De man antwoordde: 'Bij geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER. Daarom ben ik hier.' Jozua viel op zijn knieën, boog diep voorover en vroeg hem: 'Mijn heer, ik ben uw dienaar, wat beveelt u mij?'

Ex 3:4,5

4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik: 'Mozes! Mozes!' 'Ik luister,' antwoordde Mozes. **5** 'Kom niet dichterbij,' waarschuwde de HEER, 'en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.'

Ex 23:20,21

20 Ik stuur een engel voor jullie uit om je op je tocht te beschermen en je naar de plaats te brengen die ik voor jullie bestemd heb.

21 Neem je voor hem in acht, gehoorzaam hem zonder tegenspreken, want hij handelt in mijn naam en zou jullie je opstandigheid niet vergeven.

Col 1:15-18

15 Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: **16** in hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. **17** Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem. **18** Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn.

Gen 15:1-6

1 Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: 'Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn.' **2** 'HEER, mijn God, 'antwoordde Abram, 'wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus.'

3 U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden.' **4** Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: 'Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken.' **5** Daarop leidde hij Abram naar buiten. 'Kijk eens naar de hemel,' zei hij, 'en tel de sterren, als je dat kunt.' En hij verzekerde hem: 'Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.' **6** Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.

Gen 15:9,10,17,18

9 'Haal een driejarige koe, 'zei de HEER, 'een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif.' 10 Abram haalde al deze dieren, sneed ze middendoor en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. 17 Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam, en een brandende fakkel die tussen de dierhelften door ging. 18 Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. 'Dit land, 'zei hij, 'geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat:

Gen 22:11,12

11 Maar een engel van de HEER riep vanuit de hemel: 'Abraham, Abraham!' 'Ik luister, 'antwoordde hij. 12 'Raak de jongen niet aan, doe hem niets! Want nu weet ik dat je ontzag voor God hebt: je hebt mij je zoon, je enige, niet willen onthouden'