



HET KARAKTER VAN DE HEILIGE GEEST

Als we teksten gaan lezen over de Heilige Geest, dan zullen we veel over God leren. De Heilige Geest is in ons. Als we onszelf leren overgeven aan de Heilige Geest in ons, zal Gods karakter in ons werkzaam worden.

 Joh 3:34 _____

 Joh 6:63 _____

 Joh 7:38,39 _____

 Joh 14:16,17 _____

 Joh 14:26 _____

 Joh 15:26 _____

 Joh 16:8 _____

Wat gebeurt er als de Heilige Geest in ons komt?

De Heilige Geest wil je laten begrijpen wie Jezus Christus is. Soms is het moeilijk voor ons om te begrijpen wie Jezus echt is. De Heilige Geest komt in ons en zal Jezus Christus aan ons bekend maken.

 Joh 15:26 Ef 1:17,18 _____

Omdat de Heilige Geest mensen heeft geïnspireerd boeken te schrijven die nu in de Bijbel staan, kan de Heilige Geest ons heel goed de Bijbel uitleggen.

 **Vraag** daarom als je de Bijbel leest of de Heilige Geest je wil helpen de woorden uit de Bijbel te begrijpen.

De Geest kan je zomaar bepaalde teksten in gedachten brengen. Hij doet dit om je te helpen, zodat je de goede weg kunt vinden en de juiste keuzes kunt maken. Soms zijn de teksten bedoeld om je te bemoedigen, maar ze kunnen je ook waarschuwen.

 Joh 14:23-26 _____

Wat leert de zalving?



1 Joh 2:27

Met de zalving wordt de Heilige Geest bedoeld.

Als de Heilige Geest in je komt, dan zal hij je helpen met bidden. Soms is het moeilijk om dichtbij God te zijn. De Heilige Geest helpt je daarbij. Hij helpt je woorden te bidden die uit het hart van God komen. De woorden komen vanzelf in je, als je je hiervoor openstelt.



Rom 8:26,27

De Heilige Geest kan als water in je komen. Dit water kan je een gevoel van reiniging van je binnenste, van je ziel, geven. Sommigen kunnen plotseling een windvlaag ervaren of een brandend vuur in hun binnenste. Een warmte of diepe vrede.

Wat voor vreemde dingen gebeuren er in Jeruzalem?



Hand 2:1-4

Er zijn drie dingen die opvallen in deze tekst.

- 1) De Heilige Geest kwam op iedereen die in de zaal was. Alle aanwezige mensen vanuit diverse volken konden het evangelie in hun eigen taal horen.
- 2) Een duidelijke uitwerking van de Heilige Geest is de vrijmoedigheid en geestelijke kracht die in de discipelen komt. Eerst kwam er een vuurvlam op het hoofd en daarna kregen ze vurige tongen in hun mond. De angst om te spreken over het koninkrijk van God en Jezus de koning was weg. Ook de angst om te moeten lijden of uitgelachen te worden, verdween.
- 3) De Heilige Geest neemt de plaats in van Jezus, die naar de hemel was vertrokken.

Nadat Jezus vervuld werd met de Geest van God, ging hij het koninkrijk verkondigen. Direct na de verkondiging demonstreert Jezus wat dat koninkrijk betekent. Er gebeurden vele wonderen, genezingen en bevrijdingen. Zelfs doden werden opgewekt. Nadat Jezus de aarde verliet en naar God de Vader ging, gaf hij opdracht aan de discipelen om hetzelfde te doen wat Jezus had geleerd en laten zien. De discipelen, die na deze gebeurtenis apostelen worden genoemd (dit betekent gezondenen), gaan uit door de kracht van de Heilige Geest die op hen is gekomen. Ze gaan precies hetzelfde doen als Jezus hen had laten zien.

Wat gebeurde er toen de apostelen gingen bidden?



Hand 4:30,31

GEBEDSTAAL



1 Cor 14:1 Hand 10:44-46

Een bijzondere gebeurtenis die met de Heilige Geest meekomt, is een gebedstaal. Dit wordt ook wel tongentaal genoemd. Tongentaal kan een taal zijn die ergens anders op de wereld gesproken wordt. Of het is een taal die alleen engelen spreken. Je kunt de taal niet met je verstand begrijpen. Je kunt het alleen maar door geloof ontvangen. Deze taal helpt je om de gebeden van God te bidden. Als je vaker in deze gebedstaal bidt, dan zal je veel makkelijker in Gods aanwezigheid komen. Tongentaal bereidt als het ware de weg voor, zodat je in Gods aanwezigheid kan komen.

Het bouwt je geloof op.



Judas 20

Waar spreekt de Heilige Geest met ons over?

De Heilige Geest is aan ons gegeven om ons te helpen. We hebben gezien dat wanneer hij in ons komt, dezelfde kracht die in Jezus was gekomen ook in ons komt. De Heilige Geest spreekt tegen ons, net zoals hij dat bij Jezus deed. Hij vertelt ons wie we zijn. Hij geeft ons gaven. Hij weet waar we voor leven op deze aarde. Hij helpt ons om onze roeping en onze geestelijke gaven te ontdekken en ze te gebruiken.

Wat gebeurde er met Petrus?



Hand 4:8-13

Wat moest Fillipus doen?



Hand 8:26-31,39

Wat gebeurde er met Saulus en Barnabas?



Hand 13:2-4

OPDRACHT:

Vraag aan de Heilige Geest of hij jou wil gaan leiden. Het is net als met een onbekende stad. Je kunt een kaart kopen, maar ook een gids vragen om je rond te leiden. Met een gids kom je op de mooiste plekjes. Zo wil de Heilige Geest ook een gids voor jou zijn.



Joh 3:34

Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed.

Joh 6:63

De Geest maakt levend, het lichaam dient tot niets. Wat ik gezegd heb is Geest, en leven.

Joh 7:38,39

38 “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft,” zo zegt de Schrift. **39** Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven.

Joh 14:16,17

16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: **17** de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.

Joh 14:26

Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Joh 15:26

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.

Joh 16:8

Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is.

Joh 15:26

Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen.

Ef 1:17,18

17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. **18** Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen.

Joh 14:23-26

23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. **24** Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. **25** Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. **26** Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

1 Joh 2:27

Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.

Rom 8:26,27

26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.

27 God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.

Hand 2:1-4

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

Hand 4:30,31

30 Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar.' 31 Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.

1 Cor 14:1

Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.

Hand 10:44-46

44 Terwijl Petrus nog aan het woord was, daalde de heilige Geest neer op iedereen die naar zijn toespraak luisterde. 45 De Joodse gelovigen die met Petrus waren meegekomen, zagen vol verbazing dat ook heidenen het geschenk van de heilige Geest ontvingen, 46 want ze hoorden hen in klanktaal spreken en God prijzen.

Judas 20

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest (NBG).

Hand 4:8-13

8 Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest: 'Leiders van het volk en oudsten, 9 nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, 10 dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. 11 Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggegooid, maar die nu de hoeksteen geworden is. 12 Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.' 13 Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus' gezelschap hadden verkeerd.

Hand 8:26-31,39

26 Een engel van de Heer zei tegen Filippus: 'Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.'**27** Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden **28** en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. **29** De Geest zei tegen Filippus: 'Ga naar die man daar in de wagen.'**30** Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: 'Begrijpt u ook wat u leest?'**31** De Ethiopiër antwoordde: 'Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?' Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. **39** Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.

Hand 13:2-4

2 Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: 'Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld.'**3** Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. **4** Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus.