



ATLEET EN SOLDAAT

Denk eens aan een atleet. Hij had vast van jongs af aan een voorbeeld waar hij tegenop keek. Waarschijnlijk dacht hij toen al: zo'n kampioen wil ik ook worden, ik wil voor goud gaan! Maar daarvoor is een lange weg van training nodig. Om zover te komen moeten er vele moeilijkheden worden overwonnen. Het doel is die gouden medaille met eer en roem, ook al moet je daarvoor alles opgeven. Met een geweldig doel voor ogen, is het mogelijk om zware offers te brengen.

Een soldaat die opgeroepen wordt om te vechten tegen een vijand die het land wil bezetten, moet getraind worden. Alles wat hem lief is moet hij loslaten. Hij gaat vervolgens het strijdveld op, want hij heeft een hoger doel voor ogen dan zijn eigen leven. Veel soldaten vechten voor de vrijheid van hun land, wetende dat zij kunnen sterven. Toch willen ze dit offer brengen, omdat ze weten dat hun geliefden thuis en/of hun land een betere toekomst te wachten staan.

Alles achterlaten

Jezus kwam vanuit de hemel naar de aarde om Gods koninkrijk te verkondigen en te demonstreren. Hij had een duidelijke opdracht toen hij naar de aarde kwam. Jezus kwam om de mensen te redden, te verlossen en hun eeuwig leven te geven. Hij liet alles in de hemel achter, namelijk de aanwezigheid van de Vader en zijn heerlijkheid. Hij had er zelfs zijn eigen leven voor over om zijn doel te bereiken. Net als een atleet en een soldaat, moest hij alles wat hem tegenhield achterlaten om zijn roeping uit te voeren.

Waarvoor liet Jezus zich niet afschrikken?



Hebr 12:2

Wat was het hogere doel van Jezus?

DE RIJKE JONGEMAN



Matt 19:16-22



Wat was het doel dat de rijke jongeman wilde bereiken?



Hoe dacht de jongeman het te bereiken?



Wat moest deze rijke jongeman doen om zijn doel te bereiken?

ALLES ACHTERLATEN OM DE SCHAT TE KRIJGEN: HET KONINKRIJK

Stel je voor dat een jong stel besluit om te trouwen. De man is zeer rijk en de vrouw bezit niet veel. Stel dat de man zegt dat hij graag wil trouwen met de vrouw, maar dat zijn bezittingen zijn eigendom blijven. De vrouw mag in een heel klein huisje wonen vlak bij zijn villa. Dit zou heel vreemd zijn. Het gaat tenslotte om een relatie waarin liefde en trouw aan elkaar belangrijk zijn. Je deelt dan alles met elkaar.

Jezus heeft alles opgegeven, omdat hij een hoger doel voor ogen had. Dat hogere doel is er ook voor zijn volgelingen. Om dat doel te bereiken vraagt hij van zijn volgelingen te leven zoals hij deed en alles op te geven wat je afhoudt van dat koninkrijk. De rijke jongeman dacht het koninkrijk binnen te kunnen gaan door zich aan regels te houden. Hij begreep niet dat het (koninkrijk) om een relatie ging. Zijn bezit was belangrijker dan de relatie. Jezus vraagt 100% van je. Dan mag je het koninkrijk van de hemel binnen gaan. Jezus bedoelt hier het eeuwige leven mee: eeuwig leven met God.

Alles?



Luk 14:26,27,33

In deze tekst gaat het om hetzelfde principe. Stel je voor dat de man van het pas getrouwde stel steeds door zijn moeder wordt gebeld. De moeder blijft de man vertellen wat hij moet doen en wat wel goed is en wat niet. Dit zal veel spanning geven tussen de twee partners. De vrouw wil niet de tweede plaats in het leven van haar man.

Jezus vraagt eigenlijk van je om niets belangrijker te vinden dan hijzelf. Hij weet heel goed dat hobby's, veel bezittingen en zelfs mensen, je af



Matt 19:16-22

16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’

17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’ **18** ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, **19** toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’

20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ **21** Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ **22** Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

Luk 14:25-33

25 Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: **26** ‘Wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja zelfs met zijn eigen leven, kan niet mijn leerling zijn. **27** Wie niet zijn kruis draagt en mij op mijn weg volgt, kan niet mijn leerling zijn.

28 Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?

29 Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen **30** en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” **31** En welke koning die eropuit trekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te rade gaan of hij wel met tienduizend man kan optrekken tegen iemand die met twintigduizend man te-

gen hem oprukt? **32** Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor vrede te vragen. **33** Zo geldt ook voor jullie: wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.