



Rom 8:9-11

Wat is het eerste wat we doen als nieuwe schepping?



Ef 4:23,24



Wat moet voortdurend vernieuwd worden?



Col 3:10,16a



Wat doen we om steeds vernieuwd te worden?

Net als een baby veel dingen leert van zijn ouders, zo leren wij om in die nieuwe natuur te wandelen door één met Jezus te zijn. Hij woont nu in je en hij wil graag dat je hem leert kennen. Ga luisteren naar zijn woorden die hij tegen je spreekt. Leer uit de bijbel woorden te horen die iets vertellen over Jezus. Onze aandacht gaat niet meer uit naar wat we niet goed doen, onze slechte gewoonten en onze mislukkingen. Onze aandacht gaat nu uit naar Jezus in ons. Hij is goed, hij is onze wijsheid, hij is onze voorziening. Als we hem leren kennen, dan gaan we op hem lijken.

Dit betekent wel dat we heel anders zullen gaan denken. Met Jezus in ons, komen we zijn koninkrijk binnen en gaan we leven in zijn gerechtigheid (naar de wil van de Vader). In zijn koninkrijk gelden heel andere principes dan in het werelds koninkrijk. Jezus dwingt ons niet om dat te doen. Het is een vrije keuze! Onze gevoelens en verlangens worden vervolgens vervuld met zijn gevoelens en verlangens.

ANDERS DENKEN

Toen ik de tienerleeftijd bereikte, vond ik het heel moeilijk om van mijzelf te houden. Ik dacht heel negatief over mijzelf. Het liefst wilde ik niet meer leven. Toen ik Jezus in mijn hart toeliet, werden mijn gedachten veranderd. Ik begon al heel snel te geloven dat God van mij hield. Omdat Jezus de liefde van de Vader is, veranderde hij mijn gedachten over mijzelf. Daarna ging ik ook anders over mijzelf denken.

VLINDER

Denk eens aan een rups, een cocon van een vlinder. De rups eet bijna de hele dag, vooral bladeren. Na een poosje verandert de rups in een cocon,

