

plaats van bestemming brengen. Ik ging zien dat God mijn vrouw een plaats naast mij heeft gegeven om mee te regeren.

D) NIEUWE VRIENDSCHAP



1 Petr 3:7,8



Gal 3:28

Hier lezen we dat de vrouw en man beiden delen in de genade en één in Christus zijn. Er is in Christus geen onderscheid tussen man en vrouw. Petrus benadrukt hier hoe Christus in ons de genade heeft gegeven. Laat deze genade dan ook doorwerken in de relatie met je partner en je relatie met je geestelijke broers en zussen. Overal waar je bent.

In plaats van in positie te denken - wie is de baas, wie is het best, wie heeft de meeste kennis enzovoorts - kunnen we elkaar accepteren zoals Jezus ons accepteert. Jezus geeft het voorbeeld hoe juist in zijn dienstbaarheid naar anderen toe, zijn autoriteit zichtbaar wordt. Laten wij dat ook doen.

E) NIEUWE RELATIE MET GOD

Wat scheurde er toen Jezus stierf aan het kruis?



Matt 27:51

In het OT gingen Joden naar de tempel om God te aanbidden. Dit gebeurde in een groot gebouw dat uit drie delen bestond: de tempel. Het derde deel heette het heilige der heiligen, daar stond de ark van het verbond. Hier was de aanwezigheid van God. Niemand mocht daar ooit komen, behalve één keer per jaar de hogepriester. Er hing een heel dik gordijn tussen dit deel en het andere deel, waar de offers werden gebracht. Dit gordijn stond symbolisch voor de relatie tussen God en mens. Er was een duidelijke barrière. Toen Jezus stierf, scheurde dit gordijn. Hiermee is de toegang tot God de Vader weer helemaal mogelijk.

Wat worden wij in Christus genoemd?



Ef 2:17,18,19

