

OPDRACHT:

Bestudeer het leven en de hart gesteldheid van Stefanus en Fillipus.

 *Handelingen 6,7*

 *Handelingen 8*

Wat leer je van Stefanus?

 Lees de twee hoofdstukken en beschrijf wat de verhalen vertellen over de opdracht die hij kreeg

 Wat leren we als hij vervolgt wordt?

 Wat leer je van Fillipus?

Wat leer je van Stefanus en Fillipus voor je eigen leven?

 *Matt 5:14-16*

Lees de instructies van Jezus. Pas het nu op je eigen leven toe.

Stel je zelf vier vragen:

1. Vind ik in deze tekst een woord van God voor mij persoonlijk?
2. Staat er een belofte van de Vader voor mijn leven
3. Vraagt Jezus iets aan mij om toe te passen
4. Neem een besluit om er iets mee te doen en vraag Jezus je hierbij te helpen.

Dotted lines for writing answers.

Verdieping les 9

In Matt 5:13,14 legt Jezus een belangrijk zaad neer voor de cultuur van het koninkrijk van God. Hij zegt tegen zijn discipelen dat ze het zout en licht zijn in de wereld. Dit is de cultuur waarin het zaad vrucht draagt.

Wat bedoelt Jezus met zout en licht? Zout brengt smaak en behoedt voor bederf.

 2 Kon 2:19-21

Deze gebeurtenis van Elisa en de slechte bron is een voorbeeld van wat Jezus bedoelt als hij spreekt over het feit dat wij zout in de wereld zijn. De woorden die Jezus sprak, brengen leven en maken ons leven zuiver. Zijn woorden in ons bewerken ook een verschil naar de mensen om ons heen en hoe wij met elkaar omgaan. Mensen zien een verschil van levensstijl. Het brengt "smaak" waar wij zijn. Net als zout dat je aan het eten toevoegt.

NATASJA

Toen ze hoorde dat haar moeder christen was geworden, besloot ze om radicaal haar moslim geloof te onderzoeken en te doen wat de koran haar leerde. Heel fanatiek ging ze zelf aan de slag maar ondertussen zag ze ook hoe haar moeder veranderde. Ze besloot om dat geloof in Jezus te onderzoeken. Uiteindelijk kwam ze tot de conclusie om Jezus toe te laten in haar leven.

Net zo radicaal als ze de koran las, begon ze haar nieuwe geloof te belijden. Haar vriendinnen en familie kwamen er al gauw achter dat er iets in Natasja was veranderd. In wat ze zei en deed was niets meer hetzelfde. Al snel merkte een familielid in Iran via internet dat Natasja God op een wel heel bijzondere manier had leren kennen. Hij werd heel nieuwsgierig en niet veel later besloot ook hij een volger van Jezus Christus te worden. Hij had de smaak geproefd. Ook zijn vader, moeder en broertje moesten dit horen. Het was heel bijzonder om te zien hoe, zonder dat ze elkaar hadden ontmoet, toch de woorden van Jezus verandering brachten in de familie van Natasja.

Laat je licht schijnen.

Waarom konden de mensen niet naar Mozes kijken toen hij van de berg afkwam?

 Ex 34:27-35

Wat gebeurde er met Jezus toen hij met zijn discipelen de berg opging?

 *Matt 17:1,2*

Jezus noemt zichzelf het licht van de wereld.

 *Joh 8:12, Joh 9:5*

In de teksten lezen we dat als we met God in contact komen, zijn nabijheid ons verandert. Mozes en Jezus werden door Gods aanwezigheid verlicht en dat was zelfs op hun gezicht te zien.

Twee kinderen

Twee keer heb ik gezien hoe twee van mijn kinderen een ontmoeting met God hebben gehad en hoe duidelijk dat op hun gezicht te zien was.

De eerste keer was toen wij onze zoon achterlieten bij een vreemde oppas. Hij was behoorlijk angstig toen wij weggingen en hij in een vreemd huis achterbleef. Ik was als vader ongerust en was blij weer terug te zijn van een avond evangeliseren. Toen ik de kamer van mijn zoon binnen kwam zat hij rechtop in zijn bed. Zijn gezicht straalde. Er was géén spoor van angst te bekennen. Hij vertelde dat, toen wij weg waren, er drie witte mannen in zijn kamer waren geweest. Ze straalden en waren helemaal licht. Eén van de mannen had mijn zoon verteld dat hij Jezus was en dat hij niet bang hoefde te zijn.

Weken daarna sprak hij nog steeds over deze gebeurtenis en zijn gezicht had dan een prachtige gloed.

Jaren later ging mijn oudste dochter naar Bolivia. Ze zou daar werken in de opvang voor straatkinderen. Ze ging erheen, zonder dat ze de taal goed kon spreken. Die eerste weken waren enorm moeilijk voor haar. Ook wij als ouders waren in eerste instantie bezorgd over onze dochter. Toch bleef de Geest ons bemoedigen om haar los te laten in de handen van God. In die periode van negen maanden heeft ze regelmatig Gods aanwezigheid ervaren en ik herinner mij hoe ze stralend op Schiphol aankwam. Deze prachtige gloed bleef een lange tijd op haar gezicht.

Wat doet het licht van God, van Jezus in ons leven?

 *Joh 1:4-18*

Jezus wordt hier het licht genoemd, maar ook het woord dat mens geworden is. We weten dat als het licht aangaat, de duisternis verdwijnt. Zo kwam het woord van God naar deze wereld om de waarheid over God bekend te maken. De waarheid dat God niet slecht is, maar GOED! De waarheid dat hij niet kwam om te veroordelen, maar om ons te redden. Deze woorden brengen leven en licht in je leven.

 *Joh 3:19-21*

Als Jezus zijn licht in je laat schijnen, zal de duisternis verdwijnen. Het licht komt door zijn woorden, soms direct, soms door anderen heen. Het brengt in je hart de dingen die je van God afhouden onder de aandacht en in het licht. Eigenlijk alles wat duisternis en bedruktheid in je hart brengt, wordt door het licht beschenen en vervolgens kun je daarmee aan het werk.

 *2 Kor 4:4-6, 6:14*

De god van deze wereld brengt ons in duisternis via onze gedachten. Als Jezus Heer van je leven is geworden zal hij het tegenovergestelde bewerken. Zijn woorden brengen licht in je hart en je gedachten zullen vernieuwd worden. De gedachten van Jezus maken je vrij van de verblinding.

Wat is het gevolg als wij dat licht hebben ervaren in ons leven?

 *Hand 13:26, Rom 13:12*

Als dat licht in je is gekomen, ga je vanzelf een licht zijn voor anderen.

Kaarsen

Er zijn mensen die net als een kaars die niet is aangestoken, licht proberen te geven. Dit gaat gewoon niet. Een kaars die niet brandt geeft géén licht. Iedereen weet dat. Zo is dat eigenlijk ook voor ons als christenen, volgers van de koning. Je moet eerst zelf dat licht, zijn woorden, in je hart ontvangen, bij hem zijn en verlicht worden door zijn aanwezigheid. Mensen gaan dan zeker ervaren dat je anders bent. Het licht in je, zijn woorden van goed nieuws, zullen het licht naar anderen brengen.

Ziet iedereen dat licht?

 *Joh 3:19-21*

Helaas is het zo dat niet iedereen op het licht zit te wachten. Sommigen houden van de duisternis en willen daar dan ook in blijven.

OPDRACHT

 Neem de tijd om in de tegenwoordigheid van God te zijn. Zet bijvoorbeeld aanbiddingsmuziek op. Probeer alles om je heen even te vergeten en laat het licht van God in je hart komen.
Reageer op wat hij je laat zien.